

# DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Een ochtend-overdenking : De psalm van Jawed, en Een middag-overdenking : Geen aansziens des persoons

---

## EEN OCHTEND-OVERDENKING : DE PSALM VAN JAWED

We beginnen de dag met de laatste psalm van het psalmenboek van de nieuwe bijbel, oftewel Beloch 37, de psalm van Jawed :

### *Psalm van Jawed*

1. Oh hemels Woord,  
wij komen tot U,  
Overall om ons heen  
gebeuren vreemde dingen,  
maar het zijn  
gelijkenissen

De mens leeft ver weg van het Woord.  
Laten we wel wezen. De mens leeft van  
het eten van lijken en is dan vervolgens  
stomverbaasd hoe de één na de ander in  
dit aardse tranendal ernstig ziek wordt  
waaraan niet weinigen overlijden.  
Daarom wordt er ook gesproken van  
een dwaas geslacht. Altijd wijzen ze  
met de vinger op de ander. Nooit zijn ze  
verzadigd in hun bloedvergiet. Hun  
voeten snellen tot bloedvergiet. Ze eten  
de armen en de kinderen. Dan vegen ze  
hun mond af en zeggen ze dat ze niks  
gedaan hebben. Ze leven in grote  
hoererij en afgoderij tot de zonden die  
ze op een voetstuk hebben geplaatst.  
Die zonden leiden hen voort, en die  
zonden leiden hen uit, altijd maar weer.  
Zo geloven ze in hun geroofde  
voorspoed dat God hen heeft gezegend.

Is het niet treurig ? Ze willen dat God  
komt, maar ze zullen eerst zelf tot God  
moeten terugkeren, en niet zomaar tot  
God, want wat is er een misbruik

gaande omtrend het woordje 'God'.  
Men heeft het ijdel in de mond. Men  
leeft door schietgebedjes zonder diepte.  
Daarom moet men terugkeren, juist ja,  
tot het hemels Woord. Diep gaan en tot  
leven komen, door het oude leven af te  
leggen. Dat is een heel gepel en een heel  
gepuzzel. Dat kan al snel misgaan, en  
daarom heeft de mens het Woord van  
God nodig, niet zomaar God op zich.  
God is onlosmakelijk verbonden aan het  
Woord. Dat Woord is onze leidsraad en  
richtsnoer, want de mens is  
vergeetachtig. De mens moet vol  
worden met het Woord des Heeren, en  
er zal begrip moeten komen, oftewel  
schriftuitleg, want tradities hebben het  
Woord van kracht beroofd.

2. Oh, hemels Woord,  
leidt ons,  
Wij hebben U ontvangen,  
onderwijs ons,  
leer ons onderscheiden,  
en geef ons begrip,  
Alles om ons heen  
is Uw school

Hebben wij het Woord ook  
daadwerkelijk ontvangen in ons hart, of  
houden wij alleen het Woord in de  
mond ? Zomaar lippendienst is niet  
voldoende. Het Woord moet wortel  
schieten in ons, het Woord moet  
overdacht worden, en er moet  
gestudeerd worden in het Woord, net  
zoals de psalmist in de oude bijbel dat  
deed in Psalm 1. Overdenken wij het  
Woord al bij dag en bij nacht ? Staan we  
er voor op ? Zomaar lezen is niet  
genoeg. Het moet een deel van ons  
worden. We moeten ermee worstelen en

het laten inzinken. Dat is het ware  
voedsel. Zo zullen wij dan ook door het  
Woord geleid worden en niet ons vlees.  
De psalmist in de oude bijbel sprak : 'Ik  
berg Uw Woord in mijn hart opdat ik  
niet zondige.' Och, maakt toch geen  
compromis met de zonde. Wees geen  
vriend met de zonde. Praat de zonde  
niet goed, en geef ook geen ruimte aan  
de zonde, want de zonde loert op u en is  
uitgezonden om u te doden. Bewapen u  
daarom met het Woord, elke dag weer.

3. Oh hemels Woord,  
leer ons naar  
Uw wil te handelen,  
U die ons oefent,  
Wij gaan op  
uw paden,  
ook al zijn dingen moeilijk,  
Het is immers Uw school,  
U voedt ons op  
ter gerechtigheid

Het is niet slechts een bewapening,  
maar ook een beoefening, en een  
besnijdenis. Het woord zal al onze  
vleselijke wapenuitrustingen  
wegsnijden. Vraagt uzelf af of u  
misschien niet de veel te grote  
wapenuitrusting van Saul hebt genomen  
voor werelds aanzien. Dat moet eraf, en  
u moet tot de eenvoudige  
herdersuitrusting komen met stenen in  
de slinger. Hoe soberder uw  
wapenuitrusting, hoe primitiever, hoe  
natuurlijker, hoe meer u geleid kunt  
worden door het sobere Woord des  
Heeren. God is bij de armen, de  
eenvoudigen, de verbroken en nederigen  
van hart, zij die niet hoger gaan dan hun  
voegen. Vandaar dat eerst de

ontwapening van belang is, waarin we alle wereldse woorden en wijsheden afleggen om zo rein en leeg tot het Woord des Heeren te gaan. Wij worden toegerust in de rivier des Heeren. Oh, laat daar toch alles voor achter. Houdt daar toch geen reserves voor op na, want die zullen u tot strik worden. Maak het pad vrij tot de Heere. Dat is een smal pad door een enge poort. Dat kan geen mens alleen. Alleen de Heere kan u daar doorheen dragen. Laat al het aardse maar afzwakken en strek u uit tot de hemelen. Wat heeft u te verliezen ? Er is hier op aarde niets wat we kunnen meenemen.

4. In Uw Woord  
zien wij het,  
begrijpen wij het,  
Ja, Uw Woord  
geeft ons hoop,  
Dank U dat ik  
Uw Woord mag dienen

Laten we ons daarom ook opstellen als dienaren des Woords, en elke dienst tot het vlees en de wereld afleggen, dat zo licht in de weg staat. Laten we dankbaar zijn met het kleine, want alleen het kleine komt door de enge poort. De Heere heeft ons niet veel gegeven, maar we hebben het Woord, en dat is alles wat we nodig hebben. Gaat dan op tot de hemelse berg om alle gouden kalveren en gouden varkens die de mens in hun gemakszucht hebben gemaakt tot redders achter te laten. U kunt niet gered worden van de studie. U moet er dwars doorheen en ermee worstelen, net als de psalmist in Psalm 1, net als Jakob op Pniël en net als Job in de wildernis. Zo zult u komen tot zuivere tentendienst.

Oh dat we toch mogen wonen in de tenten aan de rivier des levens, de rivier des Heeren, en niet aan de rivieren der zonde, overmoed en leugenmoed. Kom los van de zonden en vleselijkheden, al die dodelijke wereldse begeerlijkheden die uw hart en ziel willen doden. Alleen het Woord geeft leven. Dat is geen

schijnleven zoals de zonde geeft. Beproof het Woord. Leef van het Woord, en laat u geen voedsel aanbieden wat helemaal geen voedsel is. Als u het vlees voedt, en het vlees geneest, dan zal dat u tot strik worden. U moet uw nieuwe mens voeden. Daartoe heeft de Heere het Woord gezonden. Nu, laten we daartoe opgaan. Het hangt ergens in de lucht, wachtende, zoekende, roepende. Het komt niet zomaar ongevraagd in een mensenhart binnen. Het gaat uit tot hen die waarlijk zoekende zijn, en die het Woord waarlijk beminnen. In die zin zeggen we ook weleens dat God geen kinderen heeft. Alleen die de Heere waarlijk beminnen mogen binnen komen. Het gebeurt niet door natuurlijke geboorte. Het is een zinnebeeld. Alles om ons heen is gelijkenissen die wijzen op de hogere waarheden en diepere ambachten.

---

#### EEN MIDDAG-OVERDENKING : GEEN AANSZIENS DES PERSOONS

In de wereld zegt men : ‘Ah, ik ben een kind van die en die, dus ...’ en dan matigt men zichzelf allerlei rechten, voorrechten en voorrang en aan, door hun natuurlijke geboorte. Maar bij God werken deze dingen zo niet. Je kan geen aanspraak op God maken omdat je toevallig in de kerk geboren bent. De geboorte is slechts een zinnebeeld van veel diepere zaken, en zo ook het kind zijn. Men heeft het kinschap misbruikt in deze wereld, maar dat kan niet bij God. God heeft geen daadwerkelijke kinderen door natuurlijke geboorte, omdat het slechts een zinnebeeld is. Het is een interessant onderwerp hoe mensen zichzelf graag bedriegen met titels, erfenissen en speciale voorrechten door de natuurlijke geboorte. ‘Oh, ja, mijn vader is dit en dat, mijn moeder is zus en zo, ik ben van adel, dus moet ik ook wel noodzakelijkerwijs van stand zijn. Mijn status is overduidelijk.’

Maar bij God werkt dat niet zo. Je wilt een kind van God zijn, of eigent je dat gewoon toe ? Nee, God heeft niet zomaar kinderen. Je zult zelf de lange smalle weg door de enge poort moeten gaan. Niets is vanzelfsprekend. Niets komt vanzelf. Als we het over Moeder God hebben is dat zinnebeeldig, niet dat we zomaar kinderen zijn, maar het is een oproep. Alleen het aan jezelf sterven kan nieuw leven geven. Dat begint met God in je leven te ontvangen als je kind, als je begint God te verzorgen en te helpen. Er is geen ander kinschap mogelijk. De mens heeft dingen omgedraaid. Je kunt kind worden, je moet kind worden, maar dat kan alleen als je God dan ook als je kind ontvangt. Geef God geboorte in je leven. Geef het Woord geboorte in je leven. Verzorg het, voedt het, en ga er respectvol mee om.

Wil je God als je Moeder ? Wees dan een moeder voor God. Zo kan er iets diep van binnen gebeuren, anders niet. Het zaad is dus altijd tweeledig. Adopteer het Woord als je kind. Luister naar het kind en leer het kind begrijpen. Zo mag je zelf ook kind worden. Het is tweeledig.

God heeft niet letterlijk kinderen. De wereld maakt er graag misbruik van. Zo is het volk verwend. Ze wanen zichzelf zomaar door geloof of een schietgebedje, of door geboorte in een kerkelijk gezin een kind van God, maar er is bij God geen aansziens des persoons, geen aansziens van menselijke status. God houdt er geen favorieten op na, ziet niemand aan naar het vlees. Je zult de weg moeten gaan tot de enge poort, en daar doorheen moeten gaan, alle status achter je laten, al je familiale rompslomp en baggage. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ?’ riepen de oude profeten vaak uit, zoals de psalmist, Yeshua, Ezau, Ismael, Jakob, allemaal. Voornamelijk ook Job. Maar dat wat we in de wereld aan ‘God’ krijgen, waarvan ze zeggen dat het ‘God’ is, en waarbij

ze zeggen dat we er kind van zijn, is God vaak helemaal niet. We worden in de wereld bedrogen. En dan lijkt het alsof God ons verlaten heeft op een bepaald moment in ons leven, terwijl God ons juist bevrijdt van de valse opgelegde godsbeelden en het valse kindschap ertoe. Dan worden we juist verlost, en mogen we waarlijk, voor de eerste keer in ons leven, tot God komen, baden in de rivier des Heeren. We worden dan gewassen. Het vuil van de aarde kleeft ons dan niet meer aan. Dan leren we zelf moeder te zijn, ook van onszelf. Zie, de geestelijke waarheden staan niet op zichzelf, maar hebben diepe palen. Dan moet je onder water gaan om die te bezichten. Zoek het maar uit. Er zijn geen eenvoudige wegen tot God. Het leven is niet eenvoudig. Niks komt zomaar, niks komt voor niets. Werk er maar voor, strijdt er maar voor, studeer er maar voor, en wees bereid veel af te leggen wat er niet hoort.

De wereld wordt gedreven door valse voorwendselen, maar de enge poort geeft niet mee.

---